



Paaszondag 8 april 2012
Marcus 16

VERRAST DOOR JEZUS (8)

Het is altijd mooi om een verrassende ontdekking te doen (iemand is heel anders dan je dacht, je wordt gegrepen door een nieuw onderwerp, je vindt iets terug wat je lang kwijt was) of om verrast te worden (een onverwachts feest speciaal voor jou, zomaar een kadootje). Het laatste hoofdstuk van Marcus zit ook vol verrassingen.

Open einde

De eerste verrassing is wel dat het erop lijkt dat het einde van Marcus' evangelie lijkt te zijn zoek geraakt. De verzen 9-20 lijken oorspronkelijk niet bij het evangelie te horen (de stijl is ook anders). Misschien is het laatste stukje van het Marcusverhaal vaneen van de allereerste kopieën afgescheurd? Al vrij snel is dit slot er door overschrijvers aan toegevoegd. Er circuleert ook een ander (kortere en nogal verheven) slot: 'Alles wat hun opgedragen was, melden zij kort aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen er opuit om van het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige verlossing te verkondigen. Amen.'



Stel dat Marcus echt zo eindigde, dan is het een mysterieus en open einde: de vrouwen zijn bang en ze zwijgen... Niet: 'eind goed, al goed'. Misschien dacht Marcus: 'Als ik zo eindig, dan is er altijd wel een ooggetuige die het verhaal mondeling kan afmaken!' Als lezer word je door deze witregels uitgedaagd om verder te peinzen: Wat is er nu precies gebeurd? Waar is Jezus? Hoe is het hierna verder gegaan? Geloof ik dat de Heer is opgestaan? Is Pasen misschien heel vanzelfsprekend geworden in mijn leven?

U zoekt Jezus

Dit vertelt Marcus in elk geval wel: drie vrouwen gaan op de vroege zondagmorgen naar het graf van Jezus. Ze vallen van de ene verrassing (verbijs-

'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier.'

Marcus 16:6

tering?) in de andere! Wie zal de steen weggrollen? Maar: de steen (een heel grote) is al weggerold! En dan: een stralende jongeman (een engel) met een verrassende boodschap: Jezus is opgewekt! Een bijzondere aanduiding trouwens door deze hemelse boodschapper: 'Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is'. Dit had overigens geen verrassing hoeven te zijn. Tot drie keer toe had Jezus gezegd (Marcus 8:31, 9:31, 10:34): 'Hij zal opstaan! Hij zal opstaan! Hij zal opstaan!' De vrouwen zijn niet alleen verrast, maar misschien wel vooral verbijsterd: heftige emoties zijn er rond het open graf (een bewijs ook dat de jongeman een engel is: dat is altijd schrikken!)

Ongeloof

Het slot van vers 9-20 vinden we al eeuwenlang in de Bijbel. Maar de toonzetting is wat anders dan we van Marcus gewend zijn, minder beweeglijk. We leren hier in elk geval twee dingen. 1) Het is niet gemakkelijk om te geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan! Tot drie keer toe (16:11, 13, 14) is er ongelooft in het spel, en het wordt in alle eerlijkheid genoteerd. Pasen is niet vanzelfsprekend. Laat het aanvankelijke ongelooft ons ook verrassen: Pasen is geen glashelder verhaal, maar een mysterie van nieuw leven uit de dood. 2) Het verhaal van Pasen moet verder

worden verteld! De mensen die ongelovig en halsstarrig waren, worden desondanks door Jezus eropuit gestuurd om aan ieder schepsel het goede nieuws bekend te maken. Jezus zelf zal daarbij helpen! Wat is dat goede nieuws? Marcus 1:15: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer!' Pasen betekent: de paradox van verrassing en verbijstering leren uithouden, een nieuwe manier van kijken ('alles maak ik nieuw!') en je door de Geest van Jezus mee laten nemen in een nieuwe manier van leven als 'nieuwe schepping': vol vrede, vrijheid, hoop, geloof, liefde. Want: HIJ IS OPGEWEKT! HIJ LEEFT!

